

Zondagsbrief

Adres kerk: Westenholtweg 19, 8042AE, Zwolle ☎ 0384212614
Predikant : ds.G.C. van Rheenen ☎ 0383374368
Koster : wisselend van dienst ☎ 0645135706
Pastoraat : dhr.J.Knol ☎ 0387851294
Rekening : Wijkkas: NL10 RBRB 0697 8780 90
Rekening : Diaconie: NL11 RBRB 0693 2974 41 Nr: 2239



Stinskerk gemeente Zwolle

www.stinskerk.nl

Zondag 25 september	09:30 uur	19.00 uur Westenhage
Voorganger:	dhr G.Schutte, Zwolle	Hervatting vanaf 2 oktober
Organist/pianist	dhr. H.Bouwhuis	
Inzameling van de gaven:	1 ^e : Diaconie 2 ^e : De kerk	Bij de deur: Stille armoede

Bl@emen Gaan namens de gemeente naar: 2 bruidsparen. Bert en Dicky Schaapman hopen op 28 september hun 50 jarig huwelijksfeest te vieren en op 25 september vieren Marcel en Bianca Lubbers hun 25 jarig huwelijksfeest.

Welkom!

Fijn dat u/jij deze zondagsbrief leest! Via deze zondagsbrief geven we berichten aan elkaar door en leven we met elkaar mee. Deze zondag gaat dhr. G. Schutte (Zwolle) voor in de eredienst. Volgende week is ds. B. van Veluw (IJsselmuiden) onze voorganger. We wensen elkaar een gezegende dienst.

Avonddienst Westenhage 2 oktober a.s.

Na een lange periode is er vanaf volgende week zondag 2 oktober weer een avonddienst in het Grand Café van Westenhage. Corona maakte het 2,5 jaar geleden noodzakelijk om de diensten stil te leggen. Plannen voor hervatting waren er tussentijds wel, maar het lukte niet de benodigde vrijwilligers bijeen te krijgen. Voorlopig is het de bedoeling maandelijks op de eerste zondag van de maand een bijeenkomst te houden. Volgende week zondag hoop ik voor te gaan in weer de eerste dienst. De opzet is zoals we gewend waren. We beginnen om 19.00u met een korte dienst van ongeveer een half uur. Daarna is er ruimte om na te praten en elkaar te ontmoeten met een kopje koffie of thee (en een koekje). Rond 20.00u wensen we elkaar een goede zondagavond en gaan we weer ieder naar onze eigen woonplek. Van harte welkom!

Bij de tijd: de preek

Met het jaarthema 'Aan tafel!' wordt in onze Protestantse Kerk momenteel veel geschreven en gesproken over het Avondmaal. Tegelijk is er een boek verschenen dat ook het gesprek over de preek heeft doen oplaaien. Schrijver is Kees van Ekris, onder meer werkzaam bij de IZB. De titel en ondertitel van het boek zijn meteen al opmerkelijk: 'Dialogo, dans en duel. Preken voor tijdgenoten.' Met de termen dialoog, dans en duel stuurt van Ekris het gesprek zo dat een preek niet alleen een dialoog zou moeten zijn. Overigens is dat al uitdagend genoeg, om een monoloog van een voorganger een dialoog te laten zijn. Dat je als luisteraar de ervaring hebt dat de preek een gesprek is met de Bijbeltekst, met de traditie en met jou. Van Ekris voegt daar dans en duel aan toe. De preek als dans, als manier om in vervoering gebracht te worden, om meegenomen te worden in de beweging die Gods Woord inzet. En de preek als duel, als uitdaging om het anders te gaan zien of doen, als confrontatie met jouw weerstand. Met de preek gezien als dialoog, dans en duel liggen er kansen om niet alleen kerkmensen, maar onze tijdgenoten aan te spreken. Dat is wat van Ekris met zijn boek hoopt te bereiken. Overall in het land worden in het verlengde van het boek trainingen en cursussen georganiseerd. In Zwolle hebben we als collega's van de PGZ besloten het boek dit seizoen in stukjes te gaan bestuderen en bespreken. Het zou dan ook zomaar kunnen dat in onze preken de komende tijd meer van dialoog, dans en duel terug te horen is.

Een gezegende zondag en goede week gewenst. De Heer zij ons allen nabij.
Hartelijke groet, ds. Gerlof van Rheenen

MEELEVEN.

Voor allen hier in de kerk samengekomen een goede dienst gewenst, ook de luisteraars thuis met ons verbonden.

Dank aan degene die dit steeds weer mogelijk maken.

We denken aan de zieken in de gemeente en aan hen die zorgen kennen. Ook denken we aan degene die vanwege corona

even thuis moeten blijven. Beterschap!

Dhr. Albert Bakker, Oregonweg 25 voelt zich niet zo goed momenteel en moet volgende week voor onderzoek naar De Isala. Sterkte toegewenst. Regina Mijnheer verblijft nog in De Isala en wacht op een operatie. Veel sterkte toegewenst.

We mogen nog weer genieten van mooie nazomerdagen. Eikels en kastanjes vallen uit de bomen. Altijd weer een feest voor de kinderen om die te zoeken. Vanuit De Stinskerkgemeente feliciteren we Bert en Dicky Schaapman met hun 50-jarig huwelijk en ook Marcel en Bianca Lubbers met hun 25-jarig huwelijk. Een mooie dag toegewenst met kinderen en kleinkinderen en mensen om jullie heen die jullie dierbaar zijn. Moge liefde en trouw jullie nooit verlaten, wind ze om je hals, schrijf ze in je hart. Ook denken we aan mensen die zorgen hebben vanwege inkomen en gebruik van energie. Ook wanneer er warme kleding nodig zal zijn kunnen we als gemeente vast wel hulp bieden.

VRAGEN EN ANTWOORDEN.

Een zachtmoedig antwoord sust de woede
maar een tactloos antwoord wekt woede op.
Als je geduldig bent, ben je wijs
als je snel boos wordt ben je dom.
Spreuken 14:29.
Geertje de Graaf. tel.038-4210188. e-mail: kdegraaf@ziggo.nl

In Memoriam Jenny Hermsen - Fix

*25 augustus 1932 – †9 september 2022

In de ochtend van vrijdag 9 september is Jenny Hermsen – Fix ingeslapen. Jenny woonde de laatste periode van haar leven in De Havezate aan de Gombertstraat. Een paar weken geleden mocht zij nog haar 90^{ste} verjaardag vieren.

De wieg van Jenny stond in Wilsum. Zij groeide als enigst kind op en werkte al jong in verschillende huizen. Jenny leerde in Kampen Egbert kennen. Na een verloving van 9 jaar trouwden ze en trokken in bij de moeder van Egbert aan de Westenholtweg. Er werd na een aantal jaren een eigen woning gebouwd naast deze woning. Twee kinderen kregen Egbert en Jenny: Petra en Dick. Jenny was actief bij vrouwenvereniging Tabitha, zij haalde voor het verjaardagsfonds van de kerk envelopjes op en zij had diverse contacten via muziekvereniging Excelsior. Met de naaimachine kon zij goed overweg en maakte zelf veel kleren voor de kinderen. Toen er kleinkinderen kwamen paste zij veel op. Zij was gek met hen en stond bekend als de 'koekjesoma'. In 2006 overleed Egbert, Jenny had veel voor hem gezorgd. Er brak een lastige periode aan, waarin zij het moeilijk vond de draad weer op te pakken. Toen er zorgen kwamen over de eigen gezondheid besloot zij in 2012 naar Westenhage te verhuizen. Hier heeft zij 9 jaar gewoond. Om dichterbij meer zorg te hebben verhuisde zij in 2021 naar De Havezate.

Jenny was een lieve moeder en zorgzame vrouw. Ze hield van niet teveel poespas, ze was bescheiden en oordeelde niet over anderen. Graag kwam ze in de kerk. Het geloof betekende veel voor haar, hoewel ze het ook best lastig vond dat God zo ongrijpbaar is.

Donderdag 15 september hebben we het lichaam van Jenny Hermsen – Fix begraven op begraafplaats Voorst. In de dankdienst die daar aan vooraf ging hebben we stilgestaan bij de bekende woorden die in de Bijbel te lezen zijn: 'Mijn genade is u genoeg'. Deze woorden staan te lezen op de grafsteen waar Jenny bij Egbert is begraven. We wensen de kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen troost en vertrouwen toe in het gemis van hun lieve moeder en oma.

Ds. Gerlof van Rheenen

Zondag 25 september: Stille armoede

We leven in een welvarend land met goede voorzieningen, maar helaas zijn er altijd mensen die buiten de boot vallen. Door allerlei oorzaken kunnen zij het hoofd niet boven water houden. De diaconie van onze kerk weet ervan en staat voor hen klaar. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met andere organisaties. Mensen in armoede schamen zich ervoor en praten er liever niet over. Vandaar: stille armoede. De diaconie wil hen vooruithelpen met het oog op een nieuw perspectief. Daarbij is alle mogelijke ondersteuning nodig: in menskracht en in geld. Deze collecte draagt daaraan bij. Helpt u mee? Voor meer informatie kunt u contact opnemen met diaconaal consulent Wim van Ree: consulent@diaconiezwolle.nl tel. 06-10186422. Namens de Diaconie Freddy Mijnheer

Even voorstellen

Misschien heeft u mijn naam inmiddels ergens een keer horen vallen, maar voor de volledigheid stel ik mezelf in deze zondagsbrief graag even voor. Mijn naam is Judith Bosscher en met ingang van september dit jaar ben ik betrokken bij de Stinskerk in de vorm van stagiair. Ik zit nu in het 2^e jaar van de HBO deeltijdstudie Theologie op Hogeschool Viaa. Tijdens dit collegejaar mag ik me bezig gaan houden met het opdoen van praktijkervaring binnen een kerkelijke gemeente. Omdat ik zelf in Westenholtte woon, vind ik het waardevol dat ik deze praktijkervaring op mag gaan doen binnen een kerkgemeente die staat op de grond waar ik persoonlijk werk en leef.



Samen met mijn man Ferdy woon ik nu inmiddels alweer 16 jaar in het mooie Westenholte. Aan de Steenboerweg hebben we een fijne stek en samen mogen we zorgdragen voor een dochter (9 jaar) en pleegdochter (16 jaar) in ons gezin. Naast mijn deeltijdstudie werk ik als zelfstandige in mijn praktijk VitaliFeit.

Ik zie ernaar uit om u / om jou te ontmoeten en hoop als instrument in Zijn hand binnen jullie gemeente te mogen groeien.

Zegengroet, Judith Bosscher

Passage

Op Dinsdag 27 september starten we weer met onze eerste avond van Passage.

Deze avond zal voor ons spreken de heer Jan Wiersema, als verhalen verteller.

Het word gehouden in de Gosen ten Kloosterzaal en begint om 20.00 uur, gasten zijn ook welkom.

Sophie Hoekman.

Voorankondiging:

Viering bij de Maria Kapel in s.Heerenbroek, op woensdagavond 5 oktober, om 19 uur.

Voorgangers zijn Hans Schoorlemmer en Ale Pietersma.

Leden van het Open Kring Koor ondersteunen de samenzang.

Na afloop is er koffie en thee.

Een dienst in de buitenlucht, heel mooi om mee te maken!

bedankt en groet, Geertje Wijna

Michaëlsvieringen Grote Kerk, aanvang 17.00 uur

Zondag 25 september Michaëlsviering, thema: **'Volut'** Vg. ds. Ad Geerling, m.m.v. enkele zangers van de Michaëlscantorij o.l.v. Toon Hagen. Zie www.michaelsvieringen.nl

Christa van Stappen

Welkom in de kerk

"Goed voor de aarde zorgen is onze opdracht"

Duurzaamheid en milieu zijn belangrijk voor de kerken van de Protestantse Gemeente Zwolle. In onze verhalenreeks in weekblad De Swollenaer gaan we komende week daarom afval prikken. Met opvallende hesjes aan en prikkers en afvalzakken in de aanslag trekt een groep Jeruzalemkerkers elke twee weken de wijk in. Waarom de prikkers zo gemotiveerd zijn, leest u woensdag in de krant. Of volg de Protestantse Gemeente Zwolle op Facebook, Twitter of Instagram. En u bent natuurlijk van harte welkom op de speciale website pknzwolle.nl/welkom



Hartelijke groet, Theo Brand en Karlijne Brouwer namens de Protestantse Gemeente Zwolle

Bloemendienst

Zondag: 25 september Mw.J.van Spijker **Zondag 2 oktober** Mw.van Gerner

Oppasdienst/Stinskids

Zondag 25 september oppas: Graciella en Casper Onderbouw: Mirande Bovenbouw: Carlijn en Casper

Zondag 2 oktober: oppas: Alissa en Bianca, Onderbouw: Henriët, Bovenbouw: Klarina

Agenda:

Vrijdag 30 september; 19:00 uur Gebedskring

De zondagsbrief van 2 oktober wordt gemaakt door :Ria Hollander ✉ zondagsbrief@stinskerk.nl

☎ 4227251 Kopij in Arial 10 inleveren uiterlijk **donderdag 17:00 uur**.

Wanneer u kopij aanlevert voor de Zondagsbrief gaan wij ervan uit dat wanneer er persoonlijke gegevens van een ander instaan, u schriftelijke toestemming (bijv. via de mail) heeft om deze te laten plaatsen. Door het inleveren van de kopij gaat u automatisch akkoord dat de aangeleverde persoonlijke gegevens hierin genoemd – van uzelf of een ander – zowel in de papieren versie als op de website mogen worden gepubliceerd. Indien uw persoonsgegevens zijn gepubliceerd in de Zondagsbrief en u daar bezwaren tegen heeft, kunt u contact opnemen met de scriba.