

# Zondagsbrief



Adres kerk: Westenholtweg 19, 8042AE, Zwolle ☎ 0384212614  
Predikant : ds.G.C. van Rheenen ☎ 0383374368  
Koster : wisselend van dienst ☎ 0645135706  
Pastoraat: : dhr.J.Knol ☎ 0387851294  
Rekening : Wijkkas: NL10 RBRB 0697 8780 90  
Rekening : Diaconie: NL11 RBRB 0693 2974 41 Nr: 2240

 [www.stinskerk.nl](http://www.stinskerk.nl)

---

<b>Zondag</b> 2 oktober	<b>09:30 uur</b>	<b>19.00 uur Westenhage</b>
Voorganger:	ds.B.v.Veluw, IJsselmuiden	ds G.C.van Rheenen
Organist/pianist	dhr.H.Bouwhuis	dhr.H.Bouwhuis
Inzameling van de gaven:	1 <sup>e</sup> : Diaconie 2 <sup>e</sup> : De kerk	Bij de deur: Kerk en Israel

---

**Bladmomen** Gaan namens de gemeente naar: Mevr. Jet Bruins in De Venus en naar Petra en Jaap van Boven na het overlijden van hun moeder, schoonmoeder en oma Jenny Hermsen-Fix  
Een attentie is gebracht bij Dhr. Dekker voor zijn 90e verjaardag.

-----

## Welkom!

Fijn dat u/jij deze zondagsbrief leest! Via deze zondagsbrief geven we berichten aan elkaar door en leven we met elkaar mee. Deze zondag gaat ds. B. van Veluw (IJsselmuiden) ons voor in de eredienst. In de avond is er om 19.00u weer na lange tijd een bijeenkomst in Westenhage waarin ik voorga. Volgende week zondag hoop ik weer in de Stinskerk voor te gaan. Dat de diensten onze band met de Heer en met elkaar zullen versterken.

## Liturgie avonddienst Westenhage

Psalm 107: 1 en 3; Gez. 288: 1, 5 en 7 'Eens komt de grote zomer'; Gez. 454: 1 en 3 'Wat zou ik zonder U geweest zijn'; Ev. LB 194 'Er is een stad voor vriend en vreemde'. Bijbellezingen: Jesaja 25: 6-9 en Lucas 14: 12-14. Thema: 'Onopgeefbaar verbonden'

## Israëlzondag

Deze zondag is het Israëlzondag. Een zondag die de kerk heeft uitgekozen om aandacht te hebben voor onze verbondenheid met Israël. Die verbondenheid is essentieel voor ons christelijk geloof. Onze wortels liggen immers verankerd in de geschiedenis van Israël. De God die hemel en aarde schiep en die Israël bevrijdde uit de slavernij van Egypte is één en dezelfde als de God die wij eren en dienen. Diezelfde God zond Jezus zijn Zoon als Jood onder de Joden en was een licht voor de volken. In zijn spoor leven en geloven wij in deze tijd. De diepe betekenis van zijn lijden, sterven en opstanding kunnen wij alleen begrijpen door de geschiedenis van Israël te kennen. Wij hebben het Oude Testament dan ook nodig om het Nieuwe Testament op waarde te kunnen schatten. Om vandaag in dankbaarheid bij stil te staan.

## Op weg naar belijdenis?

Je bent gedoopt toen je nog een baby was. Je bent opgegroeid met de Bijbelse verhalen. Nu ben je volwassen en te weten dat God liefde is heeft betekenis voor je. Soms heb je het gevoel dat Hij dichtbij is. Doorgaans leef je gewoon je leven en komt het er niet zo van om met God bezig te zijn. Wie is Hij eigenlijk? Wat heb ik aan Hem? Ergens prikkelt het om er meer mee te doen. Herken je iets van wat ik hierboven schrijf? Laat het mij weten! We kunnen dan misschien een groepje vormen. Je bent in elk geval niet de enige, twee personen hebben zich inmiddels gemeld. Onze ontmoetingen kunnen uitlopen op het doen van belijdenis. Je bent vrij, het hoeft niet. Stuur een berichtje naar [predikant@stinskerk.nl](mailto:predikant@stinskerk.nl). Het plan is een keer of 6 bij elkaar te komen, maandelijks vanaf eind oktober. Tijd en plaats in overleg.

## Beschikbaarheid en contact

De maandag, dinsdag en donderdag zijn mijn werkdagen. Op deze werkdagen ben ik het beste bereikbaar tussen 9.00-9.30u in de kerk (038-4212614) of thuis (038-3374368). Emailen kan altijd via [predikant@stinskerk.nl](mailto:predikant@stinskerk.nl). Voor behoefte aan gesprek of gebed neem gerust contact op.

Een gezegende zondag en goede week gewenst. De Heer zij ons allen nabij.  
Hartelijke groet, ds. Gerlof van Rheenen

## **MEELEVEN.**

We groeten de lezers van de zondagsbrief en welkom aan allen hier samen gekomen in de kerk.

Ook de luisteraars en kijkers thuis met ons verbonden.

Vandaag is het Israël-zondag. Een mooi lied opgezocht voor deze bijzondere zondag.

ELB.263. Door de wereld gaat een woord en het drijft de mensen voort. Breek Uw tent op ga op reis, naar het land dat ik U wijs,

Here God wij zijn vervreemden door te luisteren naar Uw stem, breng ons saam met Uw ontheemden naar het nieuw Jeruzalem.

We denken aan de zieken die er zijn, aan hen die zorgen en verdriet kennen.

We noemen de namen van Regina Mijnheer nog in De Isala en Dhr. Henk van Spijker thuis verzorgd door zijn vrouw en kinderen. Dhr. Albert Bakker kreeg de uitslag van onderzoeken dat hij botkanker heeft. Een gedeelte van bot in zijn heup is weg dat veroorzaakt de pijn. Inmiddels is hij begonnen met pijnbestrijding.

Melle Lips in opgenomen in Utrecht. Afgelopen donderdag is hij geopereerd aan de schooliose van zijn rug. Deze operatie stond al lang gepland. Na veel onderzoeken, gesprekken keuzes maken is besloten de operatie uit te voeren.

Een grote ingrijpende operatie ten gevolge. Op dit moment is nog niet bekend hoe het verder zal gaan. Na de operatie gaat Melle naar de IC. Wie een kaartje wil sturen wat zeer op prijs wordt gesteld het volgende adres:

Melle Lips, afdeling Schildpad, Huispost: KA.01.013.2, Postbus 85090, 3508AB Utrecht.

We mogen bidden voor Melle, zijn ouders, zusje Wende en verdere familie zo nauw bij Melle betrokken. Als Gij niet zijt de grond waarop ik sta, de bron waaruit ik mijn hoop en vertrouwen put, waar blijf ik dan in tijd en eeuwigheid.

Hoop en vertrouwen wensen we alle mensen hier genoemd van harte toe. Maar ook wanneer U hier niet met name bent genoemd.

Mevr. Jet Bruins woonde in Westenhage. Na een val is ze opgenomen geweest in Het Zonnehuis. Nu woont ze in De Venus.kamer 200. Hopelijk voelt ze zich hier thuis.

## **ISRAËL**

Land waar de bergen en dalen zingen

van al wat God de wereld geeft

de heuvels eens zullen juichen en springen

omdat de Heiland voor ons leeft

Israël land met zijn vele kleuren

met liefde dragen wij Uw gloed

eens zal het wonder hier gebeuren:

Jezus komt hier eens voorgoed.

Geertje de Graaf. tel.: 038-4210188 e-mail: [kdegraaf@ziggo.nl](mailto:kdegraaf@ziggo.nl)

## **Zondag 2 oktober: Kerk en Israël**

Ieder jaar, op de Israëlzondag, vieren we in de Protestantse Kerk onze onopgeefbare verbondenheid met het Joodse volk. De relatie met Israël vormt een van de pijlers van de identiteit en het belijden van de Protestantse Kerk. Op veel manieren komt dit tot uiting.

Ook in Nederland stimuleert de Protestantse Kerk de ontmoeting tussen joden en christenen. De opbrengst van de collecte gaat naar al deze activiteiten die de Protestantse kerk steunt en organiseert om de band met het Joodse volk levend te houden en de Joodse wortels van ons christelijk geloof te (her)waarderen.

Namens de diaconie Freddy Mijnheer

Op 16 oktober is de collecte wereldddiaconaat bestemd voor de stichting "Zorg voor Afrika".

Sinds 2007 ondersteunen Marianne en Gert Jan van den Bosch een project 'Care & Compassion' voor patiënten met Aids en/of TB in Kisumu, Kenia. In principe brengen zij jaarlijks een werkbezoek aan het team van LOMAMO (Love Matters Most) waarbij ze hen ondersteunen door huisbezoeken en ziekenhuisbezoeken af te leggen, voedsel- en hygiëne pakketten rond te brengen en hen te helpen met de administratieve ondersteuning.

Begin 2019 is de stichting Zorg voor Afrika ([www.zorgvoorafrika.nl](http://www.zorgvoorafrika.nl)) met ANBI-erkenning opgericht om het werk in Kenia financieel te kunnen ondersteunen.

De situatie in Kenia is schrijnend; de voedselprijzen stijgen de laatste maanden enorm ten gevolge van de oorlog in de Oekraïne, de coronapandemie en klimaatverandering. Dit heeft tot gevolg dat veel mensen geen geld meer hebben om voedsel voor zichzelf en hun kinderen te kopen. Ook hebben de

meeste patiënten geen ziektekostenverzekering waardoor mensen niet snel een arts zullen raadplegen wanneer ze ziek zijn. Dit met alle gevolgen van dien...

Naast alle hulp op praktisch gebied wordt met een ieder die dit wil het evangelie gedeeld.  
Uw steun is onmisbaar! Helpt u mee?  
Namens de diaconie Gert Regterink

### **Bijbelgespreksgroep**

De startzondag had als thema: "Aan tafel". Dinsdagmorgen 4 oktober 2022 gaan we aan de tafel zitten en een nieuw seizoen beginnen. De verhalen in de Bijbel zijn niet nieuw. De verhalen zijn al eeuwen oud. We hebben ze al vaak gehoord. Maar elke keer als je weer opnieuw een verhaal hoort, beluister je toch weer iets nieuws. De verhalen in het boekje "Morgen doe ik het beter" lezen we nu al voor de tweede keer. En toch praten we er weer anders over. We gaan dinsdagmorgen praten over Gods Koninkrijk. Dat gaan we lezen in de bijbel: Mattheüs 13 vers 31 t/m 43. Dinsdagmorgen om kwart voor tien. U bent welkom in de Stinskerk.

Met een vriendelijke groet,  
Gerrit Zwakenberg

### **Young & Holy: gestart!**

Direct na de startzondag is Young & Holy van start gegaan, met een leuke groep tieners tussen de 12 en de 16 jaar komen we eens in de twee weken bij elkaar in het keldertje. De eerste twee avonden gingen vanwege het jaarthema 'Aan tafel!' over het Avondmaal. Wegens de herfstvakantie zijn we er nu eventjes niet, maar de volgende keer is op donderdag 27 oktober van 19.45u tot 20.45u. Ben je nog niet eerder geweest? Kom dan vooral! Meer info? Mail/bel/app naar Jeroen

Knol: [kerkelijkwerker@stinskerk.nl](mailto:kerkelijkwerker@stinskerk.nl) / 06-26305286

Jeroen Knol

### **Michaëlsvieringen Grote Kerk, aanvang 17.00 uur**

Zondag 2 oktober Michaëlscantateviering. In deze viering voeren solisten, de Michaëlscantorij, het Michaëlcantatekoor en Musica Michaelis o.l.v. Toon Hagen de cantate 'Liebster Gott, wenn werd ich sterben?' (BWV8) van J.S. Bach uit. Solisten: Henk Gunneman (tenor) Daniël Mostert (bas).

Voorganger is ds. Marjanne Dijk. Zie [www.michaelsvieringen.nl](http://www.michaelsvieringen.nl)

Christa van Stappen

### **Bloemendienst**

**Zondag 2 oktober:** Mw.van Gerner    **Zondag 9 oktober:** Mw.B.Koersen

### **Stinskids/ Oppasdienst**

**Zondag 2 oktober:** Oppas: Alissa en Bianca, Onderbouw Henriët, Midden-bovenbouw Klarina

**Zondag 9 oktober:** Oppas: Margriet en Mirandé, Onderbouw Bea, Midden-bovenbouw Elke

### **Agenda:**

**Maandag 3 oktober**                    16:30 uur Stinskerk verkoop collectemunten 18:15 uur 's Heerenbroek

**Maandag 3 oktober**                    20.00 uur Kleine Kerkenraad (samen met moderamen Open Kring)

**Woensdag 5 oktober**                    19:00 uur Viering bij Maria Kapel, 's Heerenbroek

De zondagsbrief van 9 oktober wordt gemaakt door: Ria Hollander ✉ [zondagsbrief@stinskerk.nl](mailto:zondagsbrief@stinskerk.nl)

☎ 4227251 Kopij in Arial 10 inleveren uiterlijk **donderdag 17:00 uur**.

Wanneer u kopij aanlevert voor de Zondagsbrief gaan wij ervan uit dat wanneer er persoonlijke gegevens van een ander instaan, u schriftelijke toestemming (bijv. via de mail) heeft om deze te laten plaats. Door het inleveren van de kopij gaat u automatisch akkoord dat de aangeleverde persoonlijke gegevens hierin genoemd – van uzelf of een ander – zowel in de papieren versie als op de website mogen worden gepubliceerd. Indien uw persoonsgegevens zijn gepubliceerd in de Zondagsbrief en u daar bezwaren tegen heeft, kunt u contact opnemen met de scriba.