

# Zondagsbrief

Adres kerk: Westenholverweg 19, 8042AE, Zwolle ☎ 0384212614  
Predikant : ds. G. van Rheenen ☎ 0383374368  
Koster : mw. G. Groen ☎ 0645135706  
Pastoraat : Mw. L. Brugmans ☎ 0612639287  
Rekening Wijkkas : NL10 RBRB 0697 8780 90  
Rekening Diaconie : NL11 RBRB 0693 2974 41 Nr: 1914



Stinskerk

 [www.stinskerk.nl](http://www.stinskerk.nl)

---

<b>Zondag</b> 24 maart 2019	<b>10:00 uur (met Tienderdienst)</b>	<b>19.00 uur</b>
Voorganger:	ds. H.J. van Maanen, IJsselmuiden	Mevr. Th. Lips
Organist/pianist	dhr. R. Paulusma	dhr. H. Kamphof
Inzameling van de gaven:	1 <sup>e</sup> : Diaconie 2 <sup>e</sup> : De kerk	Bij de deur: Exploitatie Prot.Gem.Zwolle

---

**Bløemen** Gaan namens de gemeente naar: mevr. P. Kikkert-Rotmensen voor haar 85<sup>e</sup> verjaardag en naar Fam. Bastiaan.

---

## Welkom

Van harte welkom in de Stinskerk. Vanmorgen gaat voor ds. H.J. van Maanen. In Westenhage gaat vanavond Thysia Lips voor.

Volgende week hoop ik de ochtenddienst te leiden en gaat 's avonds in Westenhage ds. E. van 't Slot voor.

## Bij de tijd

Er ligt een week achter ons waarin veel gebeurde. Een schietpartij in Utrecht met dodelijke slachtoffers, een buskaping in Italië met ruim 50 scholieren, verkiezingen voor de Provinciale Staten die in de Eerste Kamer een forse verschuiving teweeg gaan brengen. Zulke berichten hebben impact en houden je bezig. Ik realiseerde mij dat we deze week ook nog steeds op weg waren naar Pasen. Dat hoe schokkend en zorgwekkend gebeurtenissen kunnen zijn, dat er wel een Bondgenoot naast ons staat die ons kent en met ons meevoelt. Barrières van verdriet en onzekerheid met ons wil overwinnen. Samen vertrouwen we ons deze zondag weer toe aan Hem.

## Werkdagen en bereikbaarheid

De maandag, dinsdag en donderdag zijn mijn werkdagen. Telefonisch ben ik bereikbaar op het nummer van de kerk (4212614) of thuis (3374368). Meeste kans tussen 9.00-9.30u en 13.30-14.00u dat ik de telefoon kan opnemen. Emailadres: [predikant@stinskerk.nl](mailto:predikant@stinskerk.nl).

Een goede en gezegende zondag gewenst, ds. Gerlof van Rheenen

## In Memoriam Jan van den Brink

Op 15 februari 1930 werd Jan van den Brink geboren in Zalk. Het was een tijd dat kinderen al jong aan het werk werden gezet. Dat gold ook voor Jan die bij een boer kwam te werken. Jan trouwde met Tonnie en kreeg met haar Dini en Evert. In 1962 kwam het gezin aan de Beukenallee te wonen waar Jan en Tonnie tot op de dag van vandaag zijn gebleven. Jan werkte bij bouwbedrijf Alblas in Apeldoorn en de langste tijd bij Rijkswaterstaat. Vele infrastructuur projecten in de regio leidde hij als projectleider, zoals de aanleg van de N50 naar Kampen. Naast zijn werk was Jan zeer actief in het gemeenschapsleven van Spoolde, hielp hij menigeen met klussen in huis en was hij druk met het bijhouden van de moestuin. Jan was in de omgang eerlijk, oprecht en plichtsgetrouw. Hij leefde intensief mee met zijn kinderen, klein- en achterkleinkinderen. Ongeveer 3 jaar geleden werd bij Jan kanker geconstateerd. Met een medicijnkuur lukte het de ziekte te onderdrukken en voelde hij zich relatief goed. Sinds eind vorig jaar werd hij zwakker en kon hij verder niet behandeld worden. Hij lag bijna alleen nog op bed maar was steeds nog goed te spreken. Toch nog onverwachts overleed hij in de nacht van vrijdag 15 maart. Op vrijdag 22 maart hebben we gedankt voor het leven van Jan in de Stinskerk en zijn lichaam begraven op de Algemene Begraafplaats van Zalk. We wensen de familie en allen die Jan missen kracht en troost toe.

Ds. Gerlof van Rheenen

## Meeleven

Vandaag de 3e lijdenszondag. Verwachten is hoopvol leven, wij mogen uitzien naar een sprankje licht, als een ster in de nacht.

We leven mee als gemeente met zieke mensen, met hen die zorgen kennen.

Zij die wachten op een operatie of een ingreep. Dit brengt altijd spanning met zich mee.

Mevr. Walgjen is opgenomen geweest in De Isala. Sterkte bij verder herstel.

Klaske Zondervan moest ook weer enkele dagen verblijven in De Isala.

Sterkte en vertrouwen gewenst in deze zware tijd voor jullie.

Dhr. Bé v.d. Linde is opgenomen in De Isala vanwege hartproblemen. We hopen dat het goed met hem mag gaan.

We noemen de naam van Janny Esselink, grote zorgen vanwege gezondheid zijn er. Heer wilt U haar en haar man Geerling kracht geven elke dag.

Noemen ook Jan Bastiaan, ernstig ziek. Sterkte ook voor zijn vrouw Wiesje. Ga deze weg onder de bescherming van Hem als een schaduw aan jullie rechterhand!

We bidden voor mevr. Tonnie van den Brink, haar kinderen, klein- en achterkleinkinderen nu ze afscheid hebben moeten nemen van Jan van den Brink, een lieve zorgzame man, vader en opa.

Zo is er veel zorg en leed en verdriet. Ook de gebeurtenis in Utrecht heeft ons allemaal geschokt afgelopen week. We bidden voor hen die achterblijven met dit grote verdriet. Iemand zo plotseling moeten missen. Heer wilt U hen wijzen hoe ze verder moeten gaan, dat U werkt in mensen om hen heen. Mag dat zichtbaar zijn.

ALS je vertrouwen hebt  
hoef je niet de hele trap te zien  
om de eerste stap te zetten.

Geertje de Graaf, ☎038-4210188, ✉ [kdegraaf@ziggo.nl](mailto:kdegraaf@ziggo.nl)

## **24 maart Exploitatie Protestantse Gemeente Zwolle**

Let op: Kerk zijn kost geld! Je zou deze waarschuwing, een variatie op wat er wordt gezegd als je geld wilt lenen, eigenlijk liever niet willen horen. Een kerk is toch geen bedrijf? Moeten we het nu alweer over de centen hebben? Toch doen we dat als Protestantse Gemeente Zwolle maar weer eens, omdat we heel graag willen dat al het goede wat we met elkaar, en met Gods hulp, hebben opgebouwd niet hoeft te worden afgebroken. Wij hopen dat er ruimte blijft, ook financieel, om vorm te geven aan onze dienst aan de Heer van de kerk en aan onze medemensen. Voor die toekomst vragen we vandaag een bijdrage.

Namens de diaconie Freddy Mijnheer

## **Tienerdienst**

Er is Tienerdienst op 24 maart 2019. Het thema is dan: De veertig dagen voor Pasen.

Veel christenen vasten tijdens de veertig dagen voor Pasen. Wat houdt vasten in en waarom wordt er eigenlijk gevestigd?

Nieuwsgierig geworden.....? We zien je graag zondag in het Keldertje!

Groetjes, de leiding van de Tienerdienst.

## **Verjaardagsfonds en bloemendienst**

Op maandag 18 maart 2019 was er weer een inleveravond. De opbrengst van deze avond bedraagt € 742,33. Hartelijk dank voor uw gift!

De vrijwilligers bedankt voor het wegbrengen van de kaarten en voor het ophalen van de envelopjes! Wat wordt er nu met dit geld gedaan? Gemeenteleden van 72 jaar en ouder en pasgeboren baby's krijgen rond hun verjaardag/geboorte een attentie.

Deze ronde heeft het verjaardagsfonds een gift gegeven aan de wijkkas om de paaskaars te bekostigen. En, de pianokruk is versleten. Er wordt gekeken of er een nieuwe komt of dat de bekleding nog gerepareerd kan worden.

Op **maandag 17 juni 2019** is er weer een inleveravond tussen **18.45 – 19.45 uur**.

Gemeenteleden kunnen natuurlijk altijd hun verjaardag zakje in de kerk inleveren. Dit mag gewoon in de collectezak.

Voor de vrijwilligers die hun lijsten niet konden komen ophalen; ze liggen bij de koster.

Hierbij de komende data voor het inleveren in 2019; 16 september en 9 december 2019

Verantwoording giften Diaconie januari t/m maart 2019

### **Diaconie**

<i>Januari</i>	via Ds. Van Rheenen	€20, -
	Gift via de bank	€25, -
<i>Maart</i>	Gift via de bank	€15, -

### **Bloemendienst**

De opbrengst van de bloembussen van 10 december 2018 t/m 10 maart 2019 bedraagt € 264,05

<i>December 2018</i>	Gift via de koster	€10,-
<i>Februari</i>	Gift via mw. R. Hollander	€10,-
	Gift via mw. Koersen	€ 5,-
<i>Maart</i>	Gift via mw. Van de Wal	€10,-

Iedereen hartelijk bedankt voor uw (maandelijkse) bijdrage aan de diaconie.

Namens de diaconie Alida van Welsum

### **Paaseitjes te koop**

Wij als Z.W.O. hebben het project dit jaar wat bestemt is voor het Leger des Heils, hiervoor hebben we een actie waarin we Paaseitjes te koop hebben.

In de Stinskerk hebben we een mandje staan met eitjes, er is een spaarpotje aanwezig waar men het geld voor dit goede doel in kan deponeren. De prijs is € 2,50 per zakje.

De Z.W.O-commissie.

### **Veertigdagenactiviteit in de Open Kring: Lectio Divina**

De Open Kring is een van vijf Zwolse kerken die in de Veertigdagentijd haar deuren opent voor *Lectio Divina*. Lectio Divina bestaat uit lectio (lezen), meditatio (mediteren), oratio (bidden) en contemplatio (rusten). De kaars wordt aangestoken. We bereiden ons voor. Een korte Bijbeltekst wordt herhaaldelijk, zorgvuldig en in diverse vertalingen gelezen. Je zoekt woorden die jou raken. Je denkt na over die rake woorden. Je verbindt ze met je leven hier en nu. Wat leeft er in je? In stilte mijmer je over de betekenis van die woorden in jouw hier en nu. Alle dinsdagen tijdens de veertigdagentijd in de Open Kring van 21.00-21.45 uur.

Welkom en luister naar wat de stilte jou vertelt, ds. Cor Baljeu (Open Kring)

### **Bloemendienst**

Zondag 24 maart Mw. V.d. Weide  
Zondag 31 maart Mw. Paulusma

### **Oppasdienst**

Zondag 24 maart: Joyce Blokzijl, Marieke Kwakkel en Evert van 't slot.

Zondag 31 maart: Lusanne van Otten, Gesina Bosma en Johanne van Weeghel.

### **Stinskids**

Zondag 24 maart:

Onderbouw: Lysanne, Jules en Amber

Middenbouw: Linda en Seth

Bovenbouw: Klarina

Zondag 31 maart:

Onderbouw: Gerrietta, Ascha en Gayer

Middenbouw: Jannie en Esra

Bovenbouw: Eline

### **Agenda**

Donderdag 28 maart 17-18.00u Inloop

Donderdag 28 maart 17.30 -19.30 Stinsmaaltijd

Zondag 7 april 19.00 uur Johannes de Heer zangdienst

De zondagsbrief van 31 maart wordt gemaakt door: Marijke Paulusma ✉ [zondagsbrief@stinskerk.nl](mailto:zondagsbrief@stinskerk.nl)  
☎ 038-4227903. Kopij in Arial 10 inleveren uiterlijk **donderdag 17:00 uur**.

Wanneer u kopij aanlevert voor de Zondagsbrief gaan wij ervan uit dat wanneer er persoonlijke gegevens van een ander instaan, u schriftelijke toestemming (bijv. via de mail) heeft om deze te laten plaatsen. Door het inleveren van de kopij gaat u automatisch akkoord dat de aangeleverde persoonlijke gegevens hierin genoemd – van uzelf of een ander – zowel in de papieren versie als op de website mogen worden gepubliceerd. Indien uw persoonsgegevens zijn gepubliceerd in de Zondagsbrief en u daar bezwaren tegen heeft, kunt u contact opnemen met de scriba.