

Zondagsbrief

Adres kerk: Westenholverweg 19, 8042AE, Zwolle ☎ 0384212614
Predikant : ds. G. van Rheenen ☎ 0383374368
Koster : mw. G. Groen ☎ 0645135706
Pastoraat : Mw. L. Brugmans ☎ 0612639287
Rekening Wijkkas : NL10 RBRB 0697 8780 90
Rekening Diaconie : NL11 RBRB 0693 2974 41 Nr: 1917



Stinskerk

🌐 www.stinskerk.nl

Zondag 14 april 2019	09:30 uur	19.00 uur
Voorganger:	ds. G.C. van Rheenen	dhr. J. Dankers
Organist/pianist	mw. D. v/d Kolk	mw. F. Rose
Inzameling van de gaven:	1 ^e : Diaconie slachtoffers cycloon	2 ^e : De kerk
	Bij de deur: Vakantieweken Gehandicapten	

Bloemen Gaan namens de gemeente naar: Dhr. M. Drost, voor zijn 91e verjaardag, en naar Mevr. Dinie Fransman.

Welkom

Van harte welkom in de Stinskerk! Vanmorgen ga ik voor in deze dienst op Palmzondag. Vanavond om 19.00u leidt Jacco Dankers de bijeenkomst in Westenhage en is er eveneens om 19.00u een gezamenlijke dienst met Zalk en Mastenbroek in de Kandelaar te 's Heerenbroek.

Deze week is het Stille Week en worden in de Stinskerk dagelijks om 19.30u vespers gehouden. Op Goede Vrijdag ga ik voor en vieren we het Heilig Avondmaal (zittend). Ook deze dienst begint om 19.30u.

Volgende week zondag is het Pasen en mag ik de feestelijke dienst leiden waarin muzikale medewerking wordt verleend door One Spirit. In Westenhage is volgende week 's avonds geen dienst.

Liturgie vanmorgen

Lied voor de dienst; Psalm 72: 1 en 7; ELB 118: 1, 2 en 4; ELB 434a; Lezing Psalm 24; Gez. 120: 1 en 2; Lezing Lucas 19: 29-40; Gez. 120: 3 en 4; Uitleg en verkondiging; ELB 372; Gez. 460: 1, 2 en 3.
Thema: 'Een Koninklijke intocht'.

Bij de tijd

De Stille Week is de laatste week van de 40-dagentijd. Misschien is het er nog niet van gekomen stil te staan bij de weg van lijden en sterven die Jezus is gegaan en wat dit voor je betekent. De Stille Week is dé gelegenheid tot bezinning te komen en bewust toe te leven naar Pasen. De vespers die deze week dagelijks worden gehouden kunnen hier heel goed bij helpen.

Overlijdensbericht

Deze week kwam het bericht dat Marinus van der Weerd is overleden. Velen van ons kennen Marinus van de Johan de Heer zangdiensten die hij met passie op het orgel begeleidde. Zelf ken ik Marinus van de twee periodes dat ik consulent mocht zijn voor de gemeente van Tollebeek. Een andere gelegenheid dat ik met hem samenwerkte was vorig voorjaar, toen de beroepingscommissie kwam luisteren in Espel. Marinus was al vroeg aanwezig en zag tot zijn verbazing een aantal hem bekende personen van de Stinskerk het kerkgebouw betreden. Hij beseft snel waar het om ging en drukte mij op het hart dat de polder het niet van hem zou horen wat daar die zondag plaatsvond. "En..." zo fluisterde hij mij nog toe: "...mooie gemeente hoor, die Stinskerkgemeente!"

Wij bidden voor Anny en de familie om troost en kracht van de Heer.

Tenslotte

In verband met de Stille Week is er donderdag a.s. geen inloop. De volgende inloop is op donderdag 25 april van 17.15 tot 18.15u.

Een goede en gezegende zondag gewenst, ds. Gerlof van Rheenen

Bericht van overlijden.

Op 9 april is toch nog plotseling overleden Egbert Jan Fiks, in de leeftijd van 77 jaar.

Hij woonde in Wezep, locatie Turfhorst. Eerder woonde hij aan de Hertshooiweg.

Boven de rouwkaart staat 'k Heb geloofd en daarom zing ik.

Maandag 15 april zal de afscheidsdienst plaatsvinden in De Stinskerk.

Aanvang van de dienst is om 13.00 uur. Voorafgaand aan de dienst is er gelegenheid tot condoleren van 12.30 uur tot 12.50 uur.

We wensen zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen kracht en sterkte toe.

MEELEVEN.

We bereiden ons voor op de Stille Week voor Pasen.

Het is mooi dat we in deze week de vespers mogen bijwonen. Om zo met alles wat er gebeurt is in deze Stille Week op ons in te laten werken. Om zo op weg te gaan naar Pasen.

U zij de glorie opgestane Heer.

We mogen bidden voor hen die verdriet hebben nu ze een geliefde moeten missen. Voor de zieken en voor hen die zorgen kennen.

Soms kun je in een week berichten krijgen over mensen die je kent en wat dan best wat met je doet. Dit zo overwegend allemaal dacht ik aan een ander moment. Ik haalde onze kleindochter uit school. Ze zei, oma ik heb een mooi liedje geleerd. Waarop ik vroeg welk liedje? Zing het maar eens. Achterop de fiets met een mooie heldere kinderstem klonk het volgende:

Je hoeft niet bang te zijn, ook al gaat de storm te keer

Leg dan je hand in die van Onze Heer.

Wat is het soms fijn- al ben je wat ouder- om in dit kinderlijk vertrouwen soms je weg te gaan.

DE KRACHT VAN HET KRUIS.

Want door Uw lijden ben ik vrij.

Dood teniet gedaan.

Met Hem opgestaan, wat een liefde Heer.

Zie de kracht van het kruis.

Zoon van God, Hij stierf voor ons. Liefde groot tot de dood.

Wij staan vergeven bij het kruis.

Geertje de Graaf 038-4210188. Email kdegraaf@ziggo.nl

De Diaconiecollecte (eerste rondgang) is bestemd voor de slachtoffers van de cycloon Idai.

In Mozambique, Zimbabwe en Malawi zijn miljoenen mensen getroffen door de cycloon Idai. Zij hebben dringend voedsel, water, kleding, onderdak en medicijnen nodig.

Communicatielijnen zijn volledig weggefallen en wegen zijn weggevaagd. Dorpen zijn overstroomd.

De diaconiecollecte van deze zondag is bestemd voor de hulp aan de slachtoffers van deze ramp.

(Uw gift kunt u ook overmaken op rekeningnummer NL12RABO 0373 7399 66 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Zwolle o.v.v. Hulp slachtoffers Idai).

Namens de diaconie Freddy Mijnheer

De collecte bij de uitgang of de derde collecte is bestemd voor Vakantieweken Gehandicapten.

Op alle mogelijke manieren en met aantrekkelijke advertenties worden we aangemoedigd om op vakantie te gaan of een verre reis te maken. Velen hebben hun plannen om eens lekker weg te gaan al voor elkaar. Vaak realiseren we ons niet dat er ook mensen zijn die door een lichamelijke beperking niet zomaar op vakantie kunnen.

Ook deze mensen willen graag een keer een weekje weg. De diaconie wil deze vakantie (financieel) mogelijk maken voor hen die dat zelf niet kunnen voldoen. Een stukje solidariteit met hen die het dubbel moeilijk hebben. Namens de diaconie Freddy Mijnheer

Stinskerk Westenholtte: Vespers in de lijdensweek

Beste buurtbewoners, Zwollenaren.

Van 15 april tot en met 20 april, worden er vespers georganiseerd in de Stinskerk, Westenholtte.

Dan staan wij stil bij het lijden van de Here Jezus.

Maar ook staan wij stil bij zijn opstanding en verlossing.

Een proces waarin de Here Jezus ons bevrijdt heeft, en waardoor wij mogen weten dat het lijden ooit stopt op de wereld, bij ons mensen.

Een vesper is een samenkomst, waarin stilgestaan wordt bij een Bijbeltekst, er worden liederen gezongen, en kent momenten van stilte en verstillings.

De samenkomst begint om 19.30 uur en duurt ongeveer een half uur.

Namens de vespercommissie, Marijke Paulusma

Van de redactie:

Dinsdagavond hebben we als redactie met de kleine Kerkenraad om de tafel gezeten om wat afspraken te herzien.

We krijgen de laatste tijd steeds vaker het verzoek om aangeleverd copy meerdere malen in de Zondagsbrief te plaatsen, de afspraak was en blijft maximaal 2x.

Een mogelijkheid is wel om een vermelding in de agenda te maken met een verwijzing naar de betreffende Zondagsbrief waarin de copy geplaatst is of nog geplaatst gaat worden (dit kan bv een vooraankondiging zijn)

Wanneer u copy aanlevert dan graag in Arial 10, dit is het lettertype waarin de Zondagsbrief gemaakt wordt.

Namens de redactie Ria Hollander

Passage

Wij willen u uitnodigen voor de ledenvergadering op dinsdag 16 april.

Deze avond wordt verzorgd door STIL uit Vollenhove met een paasviering.

Aanvang om 20.00 uur in de Goosen ten Kloosterzaal van de Stinskerk en gasten zijn ook van harte welkom.

Bloemendienst:

Zondag 14 april Mw. Hoekstra

Zondag 21 april Mw. L. Zwakenberg

Oppasdienst:

Zondag 14 april : Maayke Boersema, Mw. Roebersen en Greciella van Gelder

Zondag 21 april : Bram van Ittersum, Irma van Ittersum, Annemiek Kamerman en Ilse Kamerman

Stinskids:

Zondag 14 april

Onderbouw: Bianca, Henriët

Middenbouw: Carlijn, Chaline

Bovenbouw: Klarina

Zondag 21 april

Onderbouw: Lysanne, Jules, Amber

Middenbouw: Linda, Seth

Bovenbouw: geen

Agenda:

Dinsdag 16 april: 20.00u ledenvergadering Passage

Donderdag 18 april: 17.00u Paasbijeenkomst

Vrijdag 19 april: 19.30u Goede Vrijdag viering H.A. (zittend)

De zondagsbrief van 21 april wordt gemaakt door: Ineke v/d Brink ✉ zondagsbrief@stinskerk.nl

☎ 4222117 Kopij in Arial 10 inleveren uiterlijk **donderdag 17:00 uur**.

Wanneer u kopij aanlevert voor de Zondagsbrief gaan wij ervan uit dat wanneer er persoonlijke gegevens van een ander instaan, u schriftelijke toestemming (bijv. via de mail) heeft om deze te laten plaatsen. Door het inleveren van de kopij gaat u automatisch akkoord dat de aangeleverde persoonlijke gegevens hierin genoemd – van uzelf of een ander – zowel in de papieren versie als op de website mogen worden gepubliceerd. Indien uw persoonsgegevens zijn gepubliceerd in de Zondagsbrief en u daar bezwaren tegen heeft, kunt u contact opnemen met de scriba.

Stinskids:

Zondag 14 april

Onderbouw: Bianca, Henriët

Middenbouw: Carlijn, Chaline

Bovenbouw: Klarina

Zondag 21 april

Onderbouw: Lysanne, Jules, Amber

Middenbouw: Linda, Seth

Bovenbouw: geen

Agenda:

Dinsdag 16 april: 20.00u ledenvergadering Passage

Donderdag 18 april: 17.00u Paasbijeenkomst

Vrijdag 19 april: 19.30u Goede Vrijdag viering H.A. (zittend)

De zondagsbrief van 21 april wordt gemaakt door: Ineke v/d Brink ✉ zondagsbrief@stinskerk.nl
☎ 4222117 Kopij in Arial 10 inleveren uiterlijk **donderdag 17:00 uur**.

Wanneer u kopij aanlevert voor de Zondagsbrief gaan wij ervan uit dat wanneer er persoonlijke gegevens van een ander instaan, u schriftelijke toestemming (bijv. via de mail) heeft om deze te laten plaatsen. Door het inleveren van de kopij gaat u automatisch akkoord dat de aangeleverde persoonlijke gegevens hierin genoemd – van uzelf of een ander – zowel in de papieren versie als op de website mogen worden gepubliceerd. Indien uw persoonsgegevens zijn gepubliceerd in de Zondagsbrief en u daar bezwaren tegen heeft, kunt u contact opnemen met de scribea.

Van de redactie:

Dinsdagavond hebben we als redactie met de kleine Kerkenraad om de tafel gezeten om wat afspraken te herzien.

We krijgen de laatste tijd steeds vaker het verzoek om aangeleverd copy meerdere malen in de Zondagsbrief te plaatsen, de afspraak was en blijft maximaal 2x.

Een mogelijkheid is wel om een vermelding in de agenda te maken met een verwijzing naar de betreffende Zondagsbrief waarin de copy geplaatst is of nog geplaatst gaat worden (dit kan bv een vooraankondiging zijn)

Wanneer u copy aanlevert dan graag in Ariel 10, dit is het lettertype waarin de Zondagsbrief gemaakt wordt.

Namens de redactie Ria Hollander

Passage

Wij willen u uitnodigen voor de ledenvergadering op dinsdag 16 april.

Deze avond wordt verzorgd door STIL uit Vollenhove met een paasviering.

Aanvang om 20.00 uur in de Goosen ten Kloosterzaal van de Stinskerk en gasten zijn ook van harte welkom.

Bloemendienst:

Zondag 14 april Mw. Hoekstra

Zondag 21 april Mw. L. Zwakenberg

Oppasdienst:

Zondag 14 april : Maayke Boersema, Mw. Roebersen en Greciella van Gelder

Zondag 21 april : Bram van Ittersum, Irma van Ittersum, Annemiek Kamerman en Ilse Kamerman